



Jezus ontmoet een jonge, rijke leider.  
Een reflectie over hoe geld ons leven beïnvloedt.





## Bijbelstudie & Reflectie

Een jonge leider kwam naar Jezus toe met een eerlijke vraag over het eeuwige leven. Jezus gaf geen direct antwoord op zijn vraag. Jezus legde echter zijn vinger op de zere plek in het hart van de jonge man. Dit leek teveel voor de rijke man, en liet tevens de discipelen met nog meer vragen achter. Lees over deze bijzondere ontmoeting uit de mond van Lucas in zijn boek,

18. En een leidinggevende vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?

19. En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.

20. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder.

21. En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd.

22. Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij.

23. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk.

24. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan.

25. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

26. En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden?

27. Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.

28. En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.

29. Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, 30. die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

# Reflectie aanwijzingen

1

Observatie: Wat staat er in dit bijbelgedeelte?

Teken een cirkel rond vaak voorkomende woorden  
Merk referenties aan God met een driehoek  
opdrachten

Onderstreep beloften  
Teken een kader rond

Bestaat er een oorzaak of gevolg? (Woorden zoals omdat, daarom, dus enz.)  
Wat zijn de belangrijkste thema's? Waar ligt er een nadruk op?

2

Interpretatie: Hoe is de oorspronkelijke tekst bedoeld?

Wat betekende de tekst voor de oorspronkelijke toehoorders?  
Wat betekent het voor mij?

---

---

---

---

3

Toepassing: Wat is mijn respons hierop?

Hoe spreekt de tekst tot mijn persoonlijke situatie? Hoe kan ik de geleerde lessen toepassen?

Wat wil God dat ik doen zal? Schrijf je gedachten op en bid hierover.

---

---

---

---

# 10 vragen om over na te denken

- 1 Paulus schreef, 'u bent gekocht en betaald.' (1 Corintiërs 6:20) Omvat dit ook alle fysieke middelen die wij tot onze beschikking hebben? Wat betekent het voor u dat u voortaan rentmeester bent van Gods middelen?
- 2 Wat betekent het voor u om afstand te doen van alles wat u heeft? Denk daarbij aan Jezus' woorden, "Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.." (Lucas 14:33)
- 3 Bent u er zich van bewust dat de wijze waarop u uw geld besteedt een directe weerspiegeling van uw hartsgesteldheid is? Jezus zei, "want waar uw schat is, zal ook uw hart zijn." Stel uzelf de vraag, "Hoe is het met mijn prioriteiten?"
- 4 Kan God mij vertrouwen om mijn belangrijke financiële keuzes, op basis van de principes in Zijn Woord en in afhankelijkheid van Hem te maken? In hoeverre word ik hierin door 'de wereld' beïnvloed?
- 5 Er was in het hart van de rijke, jonge leider een geestelijke worsteling aan de gang. Hij stond voor een keuze; God of mammon. Jezus zei, "U kunt niet God dienen en de mammon. (Mattheüs 6:24) Hoe beïnvloedt mammon ons vandaag-de-dag?
- 6 Hoeveel geld en goed is genoeg voor u? Kunt u hieraan een limiet stellen, om vervolgens meer te kunnen geven?
- 7 Welke plaats heeft bezit in mijn leven? Als ik zou weten dat ik nog een paar maanden te leven had, zou dat dan mijn houding ten opzichte van bezit veranderen?
- 8 Petrus riep tegen Jezus dat hij al zoveel had opgegeven om Jezus te volgen. Jezus beloofde als respons hierop dat Petrus het veelvoudige daarvan al in dit leven terug zou ontvangen. Hoe ziet u dat in uw eigen leven? Maakt u financiële keuzes in het licht van de eeuwigheid?
- 9 Jezus heeft voor mij grote offers gebracht zelfs tot in de dood aan toe. Hij nodigt uit, "Volg Mij." Ben ik bereid Hem in alles te volgen? Wat betekent dit praktisch voor u?
- 10 Maakt de gedachte van 'opofferende liefde' mij angstig? Kan ik leven naar de woorden van het bekende lied, "al wat ik nodig had hebt gij gegeven, groot is uw trouw."?

# Verdiepende gedachten

## Vraag:

1

Vraag aan de Heilige Geest om Gods gedachten over uw leven aan u te openbaren. Omdat we Gods Woord toepassen, is onze verwachting ten diepste dat we van Hem horen, door de tekst heen. We beginnen daarom met gebed en een houding van geloof en verwachting.

## Luister:

2

Breng in stilte wat tijd door en luister naar wat de Geest tot u te zeggen heeft. Schrijf daarbij op wat u verneemt.

---

---

---

---

## Doen:

3

Wat beseft u, dat u zou moeten doen? Hoe kunt u de geleerde lessen in praktijk brengen?

---

---

---

---

---

# Volgende stappen

## 1. Persoonlijke verdieping:

### Royaal Leven

Royaal Leven is een serie van drie Bijbelse overdenkingen, met de volgende onderwerpen.

1. Vakmanschap is Rentmeesterschap
2. Wat is volgens de Bijbel "Ware Rijkdom?"
3. Royaal Leven als zoon van de Vader

## 2. Als groep in je gemeente:

### MoneyLife

MoneyLife is een serie van 5 gespreksavonden waarin wij ons in de volgende thema's verdiepen.

1. Hoe is mijn relatie tot geld?
2. God is Eigenaar van alles
3. Geld heeft een geestelijke dimensie
4. Stellen van de juiste financiële prioriteiten
5. Hoeveel is genoeg?

## 3. Een cursus voor de gemeente

### Voldaan

Dit is een een praktijkcursus in 5 modules. In dit programma gaan we samen op weg met de Bijbel om te leren over onze omgang met geld en bezit. Wat zegt de Bijbel over verdienen, uitgeven, lenen, sparen, schuld, investeren, etc.? En we gaan er praktisch mee aan de slag. Hoe kunnen we deze principes toepassen in onze eigen financiële huishouding?

## 4. Laat je als leider trainen

Stichting Encour traint mensen uit kerken om in hun eigen gemeente anderen te helpen omgaan met geld en goed naar Bijbelse principes. Na een training bent u in staat een kring of een cursus te leiden.

# De kernpunten van financiële vrijheid

- 1** **Erkenning dat God Eigenaar van alles is!**  
“Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.” (Lucas 14:33)
- 2** **De realisatie dat omgaan met geld een bijzondere geestelijke dimensie heeft**  
“Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.” (Mattheüs 6:24)
- 3** **Je cirkel sluiten!**  
“En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn...” (2 Corinthiërs 9:8)
- 4** **Vrij van schulden worden**  
“Een rijke heerst over armen, en wie leent, wordt slaaf van de uitlener.” (Spreuken 22:7)
- 5** **Groeien in vrijgevigheid**  
“... en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.” (Handelingen 20:33b)
- 6** **Financiële doelen stellen**  
“Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de HEERE.  
Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de geesten.  
Vertrouw uw werken aan de HEERE toe, en uw plannen zullen bevestigd worden.” (Spreuken 16:1-3)



® Stichting Encour

Zielhorsterweg 71, 3881 ZX Amersfoort

W: [www.encour.nl](http://www.encour.nl)

E: [info@encour.nl](mailto:info@encour.nl)

T: 064 096 046